

Liturgie Regenboogkerk

Datum: 18 augustus 2024 Bijzonderheden: gedachtenis
Voorganger: Ds. Christi Bartelink Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst: Ron Lector: Petra beamer: Wilma koster: Kees

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: lied 276:1,2 en 3 zomaar een dak

Stil gebed

Votum en groet: *V: Onze hulp is in de Naam van de Here*
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal
A: AMEN

Zingen: Hemelhoog 394: 1,3 en 4 (melodie lied 103 c) = Op Toonhoogte 355 Heer, wij zijn

Kaarsen worden aangestoken

Gebed om ontferming

Loflied: lied 713: 1 en 5 wij moeten Gode zingen

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Efeze 5: 15-20

Zingen: Psalm 146: 1,2,3,4 en 5

Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10

Zingen: Psalm 74: 1,2,5,6,7,13 en 14

Schriftlezing; Markus 7: 31-37

Zingen: lied 534: 1,2 en 3 Hij die de blinden

Verkondiging

Orgelspel (suggestie: de dorre vlakte der woestijnen)

Zingen: lied 747: 1,2,3,4,6 en 8

Gedachtenis Hieke Zuurveld

Zingen: ELB 270: 1,2

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Wat wij hier beleden samen met elkaar.

Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

2. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar

Gebeden

Collecten

Kinderen komen terug uit kindernevendienst en oppas (Ook de tieners komen terug)

Slotlied: lied 150 a: 1 en 4 geprezen zij God!

Zegen (3x Amen)